

Käre Broder

Det är [REDACTED] som skriver. Först vill jag be om ursäkt för det eventuella besvär som det innebär för Dig att läsa hela det här brevet och tacka Dig för att du gör det. Sen vill jag säga Dig hur tacksam jag är över allt som Du har varit för mig i [REDACTED] församling. Din värme har bidragit till att jag verkligen trivts bland vännerna där. Sist men inte minst vill jag berätta för Dig vad som har hänt den senaste tiden eftersom det påverkar förhållandet mellan mig och församlingen.

Under det senaste året har jag bett om den heliga andens vägledning i mitt personliga studium av Bibeln, efter att jag tagit del av olika vittnesbörd från äkta kristna som både fått syner, drömmar och profetisk kunskap från Sanningens Gud (Apg.2:17-21) och kommit fram till nya insikter om vad Bibeln verkligen lär. Jag har även gjort egna erfarenheter av Guds kraft och jag bekänner nu en tro som även innefattar läkning i Jesu namn. Skriften säger:

"Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det." -Johannes 14:12-14 B2000

"Medan ni går, predika och säg: 'Himlarnas kungarrike har kommit nära.' Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena, driv ut demoner." -Matt.10:7,8

"De skall lägga händerna på sjuka, och dessa skall bli friska." -Mark.16:18

"Så gav de sig av och predikade för att folk skulle ändra sinne; och de drev ut många demoner och smorde in många sjuka med olja och botade dem." -Mark.6:12

I enlighet med dessa skriftställen har även jag lagt händerna på människor och med egna ögon sett hur de blivit läkta i Jesu namn. Jesus sade ju: "Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag" (Joh.14:12).

En kille jag träffade hade en skadad tumme som värkte med begränsad rörlighet och på kort tid fick han full rörlighet i tummen och kände ingen mer smärta. Han var från början rätt kaxig och trodde inte alls att det skulle fungera. Men när tummen kunde röra sig precis som vanligt och all smärta var helt borta, blev både han och hans kompisar chockade och mjuka som barn.

En tjej hade ont i magen och var på väg till Apoteket för att köpa värktabletter men behövde aldrig gå dit eftersom hon efter två korta böner om läkning i Jesu namn var helt fri från sin magvärk och hon intygade sin kompis med glädjerop att all värk var helt och hållet borta.

En annan tjej kunde inte böja knät ordentligt efter en senskada sedan 1,5 år. Smärtan försvann och plötsligt kunde hon böja knät igen och demonstrerade genom att sätta sig på huk. Hon var redan kristen och prisade Gud med tårar i ögonen och gick till sina vänner glad och förundrad över vad som hänt.

En annan ung tjej med magvärk som blev helt fri från den sa att det inte var en tillfällighet att vi träffats eftersom hon varit en aktiv kristen tidigare, men svalnat i tron och nu när hon upplevt hur verklig Gud är, ville hon tillbaka till honom och komma tillsammans med kristna igen.

Och jag har bett för ännu fler som blivit botade, vad jag minns nu, en pappa och hans dotter med fotproblem, en ung kvinna med halsont, en annan ung kvinna med förkylning i kroppen, ytterligare en kvinna med magont, en äldre kvinna med akut smärta i höften, en ung kvinna med ryggvärk, en annan ung kvinna med migrän och en kille med ont i ryggen. Alla blev betydligt bättre eller helt fria från sina besvär på en gång.

Eftersom jag själv inte gjorde något annat än att be om läkning i Jesu namn, ser jag detta som bevis på att Jesus är densamme idag som han var när han gick på jorden. Han vill fortfarande att människor ska bli läkta på alla plan och bli dragna till honom genom hans kärlek till dem. Han gav ju sitt liv för dem så att de kan räddas undan döden, dvs. evigt avskiljande från honom och hans Fader. Och under alla mina år som ett vittne, med några år som pionjär, har jag

aldrig varit med om att människor varit så intresserade av att lyssna till vad jag som kristen hade att säga, som efter att de blivit befriade från sin smärta. De ville verkligen veta vad som hänt och varför! På det sättet kunde de få hjälp att börja söka den som rört vid dem så påtagligt.

Kanske Du nu direkt avfärdar allt detta som Satans verk. Som vittnen har vi ju fått lära oss att Gud inte utför några helanden idag. Och om det är sant, så sker ju allt detta i någon annans kraft. Men var då väldigt försiktig så att Du inte gör samma misstag som fariséerna och de skriftlärdade gjorde på Jesu tid. De anklagade Jesus, Guds egen Son, för att samarbeta med den onde! Men då syndade de mot den heliga anden. Det borde varit uppenbart för dem var kraften kom ifrån. JW-broadcastingen för februari är klockren i sin förklaring av det här och skriften säger:

”Bli inte vilseledda, mina älskade bröder. Varje god gåva och varje fullkomlig gåva kommer från ovan, ty den kommer ner från himlajusens Fader, och hos honom finns ingen förändring som i skuggans växlingar.” - Jakob 1:16,17

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” -Hebréerna 13:8

”Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre. Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre?” -Matteus 10:24,25

Så precis som Jesus blev anklagad för att samarbeta med Djävulen, blir hans efterföljare anklagade för samma sak.

Vi vet både Du och jag att slutet för den här världen är väldigt, väldigt nära. Och medvetna kristna över hela världen är övertygade om det. Det är inte bara Jehovas vittnen som talar om ”den stora vedermodan”, ”det stora Babylon”, ”vilddjurets märke” och ”Harmageddon”. Samtidigt är det sant att det finns många ljumma kristna i många samfund och kristna som genom åren gjort fruktansvärda saker i Guds namn och med Bibeln i sin högra hand. Men det gör inte Gud till en lögnare eller Bibeln till ett mänskligt påfund. På samma sätt kan inte det faktum att kristna gjort hemska saker, diskvalificera hela kristenheten. I så fall skulle ju pedofilerna inom Jehovas vittnen göra alla vittnen till understödjare av pedofili! Om enskilda människors handlingar är avgörande för en hel grupp, skulle Jehovas vittnen också tillhöra ”det stora Babylon”. Men Jesus sa uttryckligen att vetet och ogräset skulle växa jämsides med varandra ända fram till domens dag, då urskiljandet av vilka som är får och getter skulle äga rum. Även om den är nära så hör den dagen fortfarande framtiden till.

Så hur skulle vi känna igen de verkligt kristna? På deras frukt, beviset på att Guds ande verkar i deras liv. Så de sanna kristna, de som verkligen följer Jesus och gör Guds vilja, är de som är kärleksfulla och barmhärtiga mot andra.

”Om jag talar människors och änglars språk men inte har kärlek, då har jag blivit en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag har profeterandets gåva och är insatt i alla heliga hemligheter och all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg, men inte har kärlek, då är jag ingenting. Och om jag ger ut allt vad jag äger för att andra skall ha att äta, och om jag lämnar ut min kropp, för att kunna berömma mig, men inte har kärlek, då är det mig till ingen nytta alls.” -1 Kor.13:1-3

Så vad är det här som egentligen har betydelse? Hur fin ens utsida är eller hur mycket kunskap man kan berömma sig av, vilket samfund man tillhör eller hur mycket man predikar om sin tro? Nej, det finns många kristna som ”har en yttre form av gudhängivenhet, men visar sig falska när det gäller dess kraft” (2 Tim 3:5). Istället, om någon verkligen är en Jesu lärjunge kan man bara finna i en människas personliga förhållande till Gud, i hennes tro och fortsatta omvändelse från synd i sitt hjärta, i hennes ödmjukhet inför sin Skapare och i hennes kärlek till andra människor. Jag har tillhört Jehovas vittnens organisation i snart 24 år, sedan den 9 juli 1992. Domet den dagen är inget jag ångrar. Det var en glädjens dag eftersom jag valde att leva för Jehova Gud. Ingen kan tvinga mig att avsäga mig min tro på

Gud eller påstå att jag inte längre är en efterföljare till Jesus. Min tro är helig och den grund som jag står på och jag kommer från och med nu se mig själv som ett Jesu vittne (Apg.1:8). Det jag inte längre tror är att Vaktornets styrande krets ensam är utsedd av Jehova att leda sitt folk. Olyckligt nog har man tagit på sig en alldeles för stor kostym då man säger sig vara den enda kanal som Gud använder för att tala till sitt folk idag. Man har satt sig på Moses stol, utan att ha fått några uppenbarelser lika dem Mose fick och utan att tala ansikte mot ansikte med Gud på det sätt som Mose gjorde. Man har inte ens fått de andegåvor som apostlarna och de första kristna fick vid pingsten och framåt. Ändå påstår man att ingen annan kan förstå Bibeln som de gör. Hur bevisar de då att de verkligen leds av den heliga anden, sanningens ande? Genom alla tvärsäkra uttalanden de gjort genom åren och som sedan gått i uppfyllelse? Eller vad berättar egentligen alla korrigeringar som man hela tiden måste göra i sina förutsägelser? Att man egentligen styrs av mänskligt tänkande och en grundmurad tro på mänsklig logik?

Jag säger inte detta för att jag tror att jag kan mer om Bibeln än "slavklassen". Verkligen inte! Det skulle ta mig många, många år att bli så insatt i skrifterna som bröderna på författaravdelningen är. Och jag älskar Jehovas vittnen. Så det är med sorg jag har funnit, att det vittnena lärt mig i hela mitt liv, helt enkelt inte är sant. För det som är sant måste stämma med Bibeln och det måste också stämma med verkligheten. Och efter otaliga vittnesbörd som jag tagit del av under det senaste året, inser jag att verkligheten är att Gud redan idag läker människor som får tillbaka sin syn, hörsel, rörelseförmåga och fullständiga hälsa. Det finns dessutom många som varit homosexuella, ateister, muslimer, "new agare", satanister och buddhister och som blivit kristna tack vare syner, visioner och drömmar från Gud, helt i enlighet med Apg 2:16-21. Andra har varit nära döden eller rentav legat döda i flera dagar och sedan kommit tillbaka till livet för en andra chans eller för att berätta om vad de upplevt. Så det vittnena lär är inte sant om vad som händer efter döden, vad sann tillbedjan innebär, vem Jesus Kristus är och vad han gör och uppenbarar för sitt folk idag, ett folk som jag är övertygad om, räknar många fler än 8 miljoner kristna. Det bevisar Jesus själv genom att låta sig finnas av alla dem vars vittnesbörd jag har tagit del av och han sade: "**Jag är dörren; vemhelst** som går in genom **mig**, han skall bli räddad" (Joh.10:9). Och: "**Jag är vägen och sanningen och livet**. Ingen kommer till Fadern **utom genom mig**." (Joh.14:6) Vad betyder detta? Inget annat än att Jesus är dörren och vägen till Fadern och den "ark" som ger räddning genom den stora vedermödan, inte Jehovas vittnen eller något annat mänskligt.

Sista tiden har jag sökt mig till en ny församling med läror som stämmer med de jag finner i Bibeln. I den vill jag nu bli en aktiv medlem och därför begär jag mitt utträde ur Samfundet Jehovas vittnen. Jag vill samtidigt säga att jag tycker det är oskriftenligt och helt fel att ta ifrån mig alla mina vänner som jag älskar, en vänskapskrets jag byggt upp under ett helt liv som vittne. I ett land med en religions- och tankefrihet som vittnena själva så gärna vill åtnjuta, borde en person kunna lämna organisationen och bli behandlad som vem som helst, utan att behöva bli socialt dödad genom exkommunikation (Joh.16:2). Mina egna släktingar kommer att ta avstånd från mig och jag kommer behöva möta vittnen framöver som behandlar mig som om jag inte fanns, tidigare vänner som nu vägrar att ens se åt mitt håll! Detta eftersom de kommer tro att jag har lämnat Jehova, gått ut i världen och möjligtvis lever ett ogudaktigt liv eller att jag anslutit mig till "det stora Babylon" och nu tillber Satan! (Matt.10:24,25) Men det är inte sant. I själva verket är jag närmare Jehova än någonsin tidigare och Bibeln och dess verkliga sanning är det enda jag bryr mig om (Apg.5:29), just eftersom de leder mig framåt på vägen till Fadern och det rena och verkligt eviga livet i Kristus. Men oavsett vad som händer i framtiden, så kommer jag ändå att älska alla vittnen och snart kommer Jesus tillbaka och då kommer han att avslöja vem han är och vilka de är som verkligen följer honom, för alla som bor på den här jorden.

Tack för den här tiden, jag kommer verkligen att sakna Dig och må Jehova välsigna Dig och hela din familj, din syster

